

Ons Dorp

Droom je Thuis!

Door Annemiek Koremans

Weet u dat er in ons dorp nogal wat jonge mensen wonen die het de rest van hun hele leven met ernstige beperkingen en veel obstakels moeten doen? Je hoort hen nauwelijks in de kakafonie van ontevredenheid en negativisme waar we anno 2019 mee te maken hebben. Een van deze jonge mensen is Rens Quak, een 20-jarige Poeldijker. Hij heeft 'cerebrale parese' en kan daardoor niet lopen en praten. Verder is hij helemaal bij de tijd, maar ernstig gehandicapt. Daar hebben zijn zus, moeder en vader een hele 'klus' aan, die zij liefdevol en vrolijk gezamenlijk klaren, elke dag weer in, elke dag weer uit.

Samen met nog meer "lotgenoten" logeert Rens eens in de maand en met hulp van betaalde en onbetaalde krachten in de prachtige huizen die de Stichting Avavieren afgelopen jaar heeft gerealiseerd op vakantiepark Vluchtenburg in 's-Gravenzande. Als Rens er met veel plezier logeert, is het gezin Quak even ontlast van de zware zorgtaken en enkele uren of soms enkele dagen vrij.

Thuis

Ook al is het credo voor jong en oud: zo lang mogelijk zelfstandig thuis, dit gaat niet op voor Rens. Natuurlijk leven we in een welvarend land, waar ook mensen met een handicap en mét goede zorg kunnen wonen. Wie herinnert zich niet 'Open het Dorp' met Mies Bouman, begin jaren '60 van de vorige eeuw? Daar begon de emancipatie van jonge gehandicapten. Het Nederland van toen wilde mensen met een ernstige beperking zo zelfstandig mogelijk met zorg hun eigen leven inhoud laten geven. Bijna 60 jaar later, heeft 'zelfstandigheid' een andere invulling en Open het Dorp een totaal andere opzet en bewoners. Marja en Kees, de ouders van Rens willen, net als iedere ouder dat Rens zo gelukkig mogelijk wordt en een eigen leven met ondersteuning kan leiden.

Stichting

Mét de ouders van Anne, Jesse, Lars, Lonneke, Marit, Sanne, Thomas, Tycho, Kelly en Arlette richtten Marja en Kees de Stichting "Droom je Thuis" in 2012 op. Met ongelooflijke inzet en betrokkenheid zijn deze mensen in de weer - naast hun zware belasting en gewone dagelijkse activiteiten zoals werken, leven en genieten - voor hun bijna-volwassen kinderen een thuis te realiseren. Een thuis met professionals en vrijwilligers, zelfstandige woningen en zorg die niet bepaald wordt door een organisatie, maar vanuit de behoefte en wensen van de jong volwassenen! Natuurlijk is er een organisatie, maar dat zijn de ouders zelf, verenigd in een stichting.

Oma

Vanaf 2012 zijn de ouders al bezig met hun plannen, nu is er een plek op het oog bij het Zuideinde in Naaldwijk. Veel praten, het duurt lang, veel regels en papieren, soms teleurstelling over gesloten deuren. Voor je kinderen schijn je alles over te hebben. Maar we hebben haast! Want als Terwebloemmatje van mevrouw Kempen, de oma van Rens, vieren wij samen haar 99e verjaardag met een heerlijk diner met wijn. Oma is inmiddels de

oudste bewoner van De Terwebloem en dat willen we graag nog even zo houden. Zou het immers niet geweldig zijn als oma nog kan beleven dat haar kleinkind zijn ouderlijk huis kan verlaten? Soms zijn er mensen met wie je iets van je diepste gevoelsleven deelt. Oma Kempen is zo'n mens waarin ik het luisterend vermogen en humor van mijn moeder herken. Een mens om te vertrouwen en van te houden. Ondanks de zorgen die we met elkaar delen, is er telkens weer onze lach die ons ook bindt. Oma heeft veel verdriet en zorgen om Rens, zijn zus, Kees en haar dochter Marja. Wat zou het een godsgeschenk zijn als op haar 100ste verjaardag de contouren van 'Droom je Thuis' zichtbaar zouden zijn.

Burgemeester Bouke

Zij heeft me beloofd minstens 100 te worden, want ze moet van mij nog op de foto met Bouke, onze nieuwe burgervader. Als ook alle benodigde instanties nu nog een beetje gas op de plank geven, kan oma gelijk na de fotosessie met hem door om de eerste paal van het Droom je Thuis huis voor haar kleinzoon de grond in te slaan. Ondertussen houden we de sponsoring acties van de Stichting in de gaten en dragen we als bedrijven en samenleving bij aan de realisering van dit prachtige initiatief van onze dorpsgenoten! Nadere informatie: www.droomjethuis.nl. Ik droom mijn wens!

